

MÄRKESMÄN INOM FINLÄNSK TURISM

Thure Malmberg

Portugisen som älskar Norden

César Faustino tränade som barn simning i Tejo intill Bélem i Lissabon, där de portugisiska navigatörerna lade ut på sina resor. I dag visas Portugals nationella storhetstid i förnämliga museer i Bélem.

- År 1951 fanns det bara två hotell i Algarve. Det ena var Vasco da Gama längst i öster mot Spanien i Monte Gordo. Det andra var Manerheims favorithotell Bela Vista i Praia da Rocha i väster. Det säger César Faustino, som 1962-93 var Portugals turistchef i Norden. Sedan dess har utvecklingen och förändringen i Portugal varit stor, och den exploatering som speciellt under 1980-talet tog fart var gigantisk.

Han föddes i fadodistriktet i Lissabon 26.12.1930. Till utbildningen är han journalist, och arbetade bl.a. 1962-90 med Stockholm som bas som nordisk korrespondent för den portugisiska radion och dagstidningen Diário de Noticias.

Det första portugisiska turistkontoret i Sverige och Finland öppnades i Faustinos hem i Stockholm 1962. Fem år senare utsågs han till handelsråd, och då utvidgades verksamheten att omfatta även Danmark.

I Finland blev han tidigt känd som en inspirerande och kunnig Portugalexpert för journalister och resebyråfolk. Han lärde sig snabbt svenska, och hans vänliga, öppna attityd gav honom många vänner, som med sorg tvingades ta farväl av honom 1993.

Då gjordes en omorganisation av den portugisiska utlandsrepresentationen, och turistbyråerna slogs samman med handelsrepresentationerna. César Faustino hade motsatt sig detta och föredrog då att gå i pension. Tillsammans med sin svenska hustru Bibbi slog han sig ned i Cascais strax utan-



Cesar Faustino i sin barndomsmiljö. I bakgrunden till vänster den jättelika bron Ponte de 25 de Abril över floden Tejo.



Thure Malmberg

journalistexamen

Redaktionssekreterare vid Turistföreningen i Finland 1958-63

Chef för Sveriges Turistbyrå i Helsingfors 1968-72

30 år vid Hufvudstadsbladet, pensionerad som biträdande redaktionschef 2000

för Lissabon. Där har paret ett vackert hem med många minnen från tiden i Norden, där deras barn fortfarande bor och arbetar.

- Jag blev tidigt mycket förtjust i Norden. På sätt och vis hade jag en dubbelroll: dels skulle jag göra reklam för Portugal som turistmål, dels skrev jag mycket om Norden i Diário de Noticias. Min tid i Norden var helt underbar, och som journalist var jag ensam portugis bland alla utländska korrespondenter i Norden, säger Faustino.

Under hans tid profilerades Portugal i Finland bl.a. genom resebyråbearbetning och presskontakter. I samarbete med researrangörer introducerades charterresor till Madeira och Algarve, medan man försökte få individuella resenärer att besöka Portugals vindistrikt och bergsnaturen i norr. Sjöfartsrådet Matti Nurminen som då ägde Resebyrå Ab Kaleva blev mycket förtjust i Portugal. Hans favorithotell Palacio i Estoril står fortfarande kvar. Ett mycket stort arrangemang var 1985, då César Faustino ordnade Resebyråföreningens i Finland kongress i Estoril med ett betydande deltagarantal.

Som pensionär medverkar César Faustino fortfarande (2009) i tidningspressen. Hela sitt liv har han hållit sig i fysiskt god form. Friidrott med simning som favoritsport gav tidigt kondition: när César Faustino var barn kunde man simma i floden Tejo i Lissabon. Han var ännu 2008 aktiv som styrelseordförande för de portugisiska resejournalisternas förening. César Faustino är rikt dekorerad i Sverige, Finland och Portugal för sina insatser för turismen och vänskapen länderna emellan.